

't Hert en de koekoek

door het Gaasperdams Gemengd Koor

6 oktober 2013



De hond, de kat, de uil en de koekoek zijn er het eerst. Op 6 oktober 2013 openen zij in Amsterdam het concert 't Hert en de koekoek van het Gaasperdams Gemengd Koor.

Aanvankelijk worden de dieren alleen genóemd: in het eerste gezang voor het hoogedele publiek ('nobili spettatori'). Maar in het tweede lied komt het koor in beweging en laten de meeste zangers de natuurlijke geluiden van de vier beesten horen. Terwijl de bassen zingen dat je een bultenaar niet moet vertrouwen. Miauw, waf waf, enzovoorts: zie de opname onder LINKS. Nog veel meer dieren komen langs die dag in de Engelse Kerk op het Begijnhof. Het hert bijvoorbeeld in Mendelssohns Psalm 42 Wie der Hirsch schreit. La cucaracha – de kakkerlak – het bekende Mexicaanse volksliedje is erbij, net als liederen over een jachtpartij, twee ruziënde nachtegalen, drie rivaliserende apen en een stel roddelende vrouwen bij wijze van kippenhok. En niet te vergeten: de bijdragen van het Utrechts Kinderkoor met onder meer een lied over een Japans vuurvliegje.

Een ware beestenboel die middag.

Eric Hendricks